

De Hervormde Vrouw

Maandblad van de Bond van Hervormde
Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag met een
Bijbelstudie, boekbesprekingen en verenigingsnieuws.

Jaargang 69, nummer 5
Mei 2021

Verschijnt 12 keer per jaar

Deze grootletter-uitgave kost € 13,75 per jaar

Productie: CBB, Ermelo, tel: 0341 - 56 54 77

Inhoud

Groet	3
Jaarthema 2021/2102 - Dubbele nationaliteit	5
Meditatie - Die levend maakt	7
Bijbelstudie - De troost van Jezus' hemelvaart	9
Interview met Dina Ibrahim - Stampot is een beetje saai.	15
Algemene ledenvergadering.....	21
Jaarverslag 2020 - Hervormde Vrouwenbond	23
Financieel overzicht 2020 Hervormde Vrouwenbond	30
Resultaatbestemming over 2020	31
Balans:	32
Financieel overzicht 2020 VOOR ELKAAR vakantieweken voor alleengaanden	34
Financieel overzicht 2020 VOOR ELKAAR vakantieweken voor gehandicapten	37
Geconsolideerd financieel overzicht 2020 Bond van Hervormde vrouwenverenigingen op g.g.	40
Info	43
Column - Groeien in je relatie	45
Vrouw & actualiteit - Beweeg!.....	47
Meeleven - Gods doel is groter dan onze plannen	49
Dienende vrouwen	51
Column - Thuis in Thailand.....	52
Meelezen met... - Els van Toor.....	54
Thema-ochtend - Terugblik 'Genieten is genade'	56
Vrouwenochtend	57
VOOR ELKAAR vakantieweken	58
Rouwadvertenties.....	60
Colofon	62

Groet

Gertruud de Koeijer-Hoekman is voorzitter van het landelijk bestuur van de Hervormde Vrouwenbond.

Voorbeeldig?

Je weet dat kinderen je nauwlettend volgen, of je nu moeder, oma, oppas-oma, of juf van de peuterspeelzaal bent... Zoals 'grote mensen' het doen, hoort het, toch? Ik kwam er onlangs weer eens achter en het zette me aan het denken. Onze kleindochter van drie jaar logeerde bij ons. Toen we de fietsen uit de schuur pakten voor een kleine rit, bleek de fiets van onze zoon een niet zo fraai geluid te maken. Ik constateerde verschillende dingen en vroeg waarom hij met dat 'ding' nog niet naar de fietsenmaker was gegaan. Volgens mij moest dit geluid al langer bestaan dan die ochtend. Onze kleindochter volgde alles op de voet en heel eenvoudig vroeg ze: 'Waar moet de fiets naar toe?' Ik legde uit dat een fietsenmaker een meneer is die alle kapotte fietsen weer mooi maakt, dus ook deze fiets. Ze wist iets beters: 'Je moet bidden, want de Heere Jezus wil je helpen, Hij kan alles. Als je een zere buik hebt, mag je bidden, maar ook als je fiets kapot is'. Ze keek heel serieus van de een naar de ander. Er volgde nog een korte toevoeging: 'Oma zegt dat ook altijd, hè?'

Onlangs paste ik op dezelfde kleine meid, nu was haar broertje er ook bij. Na de maaltijd zongen we samen: 'Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag', natuurlijk met de daarbij behorende gebaren. Het is met een paar (puber)ooms erbij een hele kunst om dit met een serieus gezicht te doen.

De kinderhandjes raken soms de personen ernaast of kloppen niet met de tekst. Het viel me op dat de kleine kinderen enorm gericht waren op het zingen én op de

gebaren van de 'grote mensen'. Ook dat leverde een kinderreactie op: 'Je moet niet lachen hoor'.

Worden als een kind betekent: alles tegen Hem zeggen en vertrouwen dat Hij je hoort. Spurgeon zei: 'Als ik de Heere niet voor de kleine dingen nodig heb, heb ik Hem ook niet voor de grote nodig'. Ik leerde ook: eerbied voor de dingen van Gods Koninkrijk, er wordt op 'grote mensen' gelet.

Groet, Gertruud