

Tabitha

Blad voor leden en geïnteresseerden van de VBG, de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten. In 'Tabitha' leest u het Bondsnieuws, weergaven van referaten, impressies van onze vakantieweken, artikelen over bijvoorbeeld opvoeding, vrouwen in de kerkgeschiedenis, en de rubriek 'Wij vragen uw meeleven...'. Ook staat er twee keer per jaar een Bijbelstudie in.

Jaargang 9, nummer 4

Maart 2021

Deze grootletter-uitgave kost € 4,50 per jaar

Productie: CBB, Ermelo, tel: 0341 - 56 54 77

Inhoud

Voorwoord - Vooruitzicht	3
Meditatie - Maria Magdalena	5
Martelaren vandaag	7
Zalig zijn die treuren	14
Jubileum Vrouwenbond	15
Lectuurfonds.....	16
Bondsnieuws	17
Ziekenpost.....	19
Verenigingen van a tot z - Vrouwenvereniging Ruth te Capelle-West	21
Agenda	23
Verlies	24
Creatief - Zelf een natuurlijk wasmiddel maken!.....	25
Schilderij met droogbloemen	27

Voorwoord - Vooruitzicht

Door de presidente mw. M.A. Heikoop-Gorter

Wat keken we elk jaar uit naar onze bondsdag! Hoe fijn was het om als verenigingsleden met elkaar op pad te gaan richting Veenendaal. Helaas... ook dit keer kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten. Kon vorig jaar deze dag helemaal niet doorgaan; dit jaar is dat gelukkig wél het geval, al is het online. We ervaren dat als een 'noodoplossing', want er gaat natuurlijk niets boven het echte contact. Ik hoop dat u toch - net als anders - uitziet naar deze dag!

Ons jaarthema 'Die gevangenen vrijheid schenkt' wordt afgesloten met een lezing van ds. Agteresch over de ware vrijheid. Wat een wonder als wij van de gevangenschap van de duivel en de zonde verlost mogen zijn of worden. Jesaja verwoordt dit in hoofdstuk 61 als een gevangenis die open mag gaan voor gebondenen.

Voor de andere spreker op de bondsdag, meneer Bax, gaan letterlijk de gevangenisdeuren open, al is het vanaf de buitenkant en maar voor een paar uurtjes. Hij gaat als vrijwilliger regelmatig op bezoek bij gevangenen om als 'praatpaal' te fungeren. Als medemens op zoek te gaan naar de mens áchter de gedetineerde en hun perspectief te bieden, ook met het oog op de toekomst. We zien ernaar uit om meer over deze Bijbelse opdracht te horen!

Dat niet alleen criminelen vastzitten, lezen we in het artikel over vervolgte christenen. De Pakistaanse Nadia werd wekenlang opgesloten vanwege haar geloof in de Heere Jezus. Anderen kregen te maken met gruwelijkheden, soms met de dood als gevolg. En dat alleen om het feit dat ze God boven alles liefhadden en het Evangelie wilden delen met anderen. Zoals de Somalische Musa met een

islamitische vrouw uit zijn dorp. 'Als niemand het aandurft om haar over Christus te vertellen dan is, in eeuwigheidsperspectief, haar leven in gevaar!'

En dat geldt ten diepste voor ons allen, wereldwijd. Ons leven is in gevaar en uitzichtloos: in en buiten een cel. Gelukkig is er verwachting voor allerlei soort gevangenen. Christus zegt in Lukas 4 van Zichzelf dat Hij is gezonden om hun te prediken loslating. Nu en straks voor eeuwig. Wat een blij vooruitzicht (Psalm 17 berijmd)...
Met een hartelijke groet en hopelijk 'tot ziens' op 13 april!